

Δήλωση σχετικά με το ζήτημα της ονομασίας της π.Γ.Δ.Μ.

Θεωρούμε ότι η θέση της Ελληνικής κυβέρνησης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την απόφαση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών της 13ης Απριλίου του 1992. Να τηρηθούν, δηλαδή, από πλευράς των Σκοπίων, οι όροι που έθεσε η ΕΟΚ στις 16 Δεκεμβρίου 1991, προσφέροντας συνταγματικές και πολιτικές εγγυήσεις, περί συμμόρφωσης και αναγνώρισης ανεξάρτητου κράτους των Σκοπίων **μόνο αν δεν υπάρχει η λέξη «Μακεδονία» στην ονομασία του.**

Και αυτό όχι μόνο γιατί καταστρατηγούνται βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου, του ΟΗΕ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αλλά κυρίως γιατί υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις από γεωπολιτικές και ιστορικές βάσεις της περιοχής των Βαλκανίων

Ως και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η γιουγκοσλαβική περιοχή της σημερινής FYROM δεν ονομαζόταν «Μακεδονία» ούτε οι κάτοικοί της «Μακεδόνες», αφού στην περιοχή αυτή απλωνόταν το πρώτο σερβικό μεσαιωνικό κράτος. Το 1929 η περιοχή των Σκοπίων ονομάστηκε Vardarska Banovina δηλ. η διοίκηση του Βαρδάρη, γεγονός που εκτράπηκε με την τεχνητή προσπάθεια εθνογένεσης, αρχής γενομένης το 1943, με σκοπό την διεκδίκηση εδαφών αλλά και την ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας.

Το "Μακεδονικό Ζήτημα" κατά καιρούς είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις που οδήγησε σε κρίση τις διακρατικές σχέσεις μεταξύ των βαλκανικών χωρών, ιστορία που επ ουδενί δεν επιθυμούμε να επαναληφθεί.

Η Κυβέρνηση σύσσωμη οφείλει να θωρακίσει την εθνική μας ταυτότητα και να διασφαλίσει την εθνική συνοχή. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο του 2018 θα είναι κομβικής σημασίας, με αποτελέσματα που ελπίζουμε ότι θα επισφραγίσουν τη σταθερότητα, την ειρήνη, τη φιλία, τη στενή συνεργασία και την ενίσχυση στρατηγικής συμμαχίας με το γειτονικό κράτος των Σκοπίων, αλλά και όλες τις Βαλκανικές χώρες.

Εάν υπάρξει η αναφορά του ονόματος "Μακεδονία", είτε Βόρεια είτε Νέα, πιστεύουμε ότι η γείτονα χώρα θα σφετερίζεται την ενιαία ονομασία Μακεδονία.

Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε πως είναι πολλά περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από εκείνα που μας χωρίζουν, πάντοτε όμως στο πλαίσιο του σεβασμού και της αποδοχής της ιστορικής πραγματικότητας περί Ελληνικότητας της Μακεδονίας και της διαχρονικής πορείας των εθνών.

Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές και στην ιστορία μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ